

Logg från Älva

Datum: Onsdag 23 september

Elevloggare: Sofia och Josefina

Personalloggare: Frida W

Position: 50° 47,519' N 01° 06,911 W . Till hamn i Gosport

Väder: Det var mulet på väg till hamnen men medan vi körde in blev det fint väder som höll under hela kvällen

Elevlogg:

På morgonen var vi ute till sjöss och gick för motor då vi hade motvind. När vi körde in till Gosport fick vi en lots som hjälpte oss att komma till hamnplatsen. Vi fick förtöja bredvid en fyrbåt som ligger till kaj. Fyrbåten är numera en restaurang. Från det att vi hade lagt till och fram till lunch fick vi städa skeppet och göra det mesta utav slutstädningen, för att slippa ha allt kvar till sista dagen som är på lördag. Till lunch blev det kasslergryta med ris som bysslaget hade lagat iordning. Efter lunchen gick alla i klassen upp på däck för att spela in Älva-låten som vår lärare Linda gärna ville att vi skulle göra. Sen hade vi lektion fram till kl. 14 och då fick alla fritid som de flesta spenderade med att åka över till Portsmouth med färjan som går över. Väl i Portsmouth gick de flesta iväg till ett närliggande köpcentrum där tiden spenderades på Primark. Middagen ombord på skeppet blev rester då i princip alla åt middag iland för att prova på Englands matvanor.



Bild tagen på väg in till Portsmouth/Gosport med Spinnacker Tower i bakgrunden.



Det gröna fryskeppet som vi ligger förtöjda på utsidan av.

Personallogg:

Ja, då var vi här igen, och som vi glatt oss åt det. Det var en fin resa hit över kanalen. Mycket bättre än förväntat, men det är alltid trevligt att komma till kaj.

Jag tycker väldigt mycket om England och det känns lite som ett andra hem. Men jag är ju ändå kock och matkulturen i detta land är väl inget jag vill höja till skyarna. Men vi bestämde oss ändå för att gå iland, efter att jag serverat middag och städat byssan. Idag fick byssalaget ledigt men jag klarade mig ganska så bra ändå. ☺

Gabbe fick i egenskap av styrman, och för att han även är den som har upptäckt Portsmouth flest gånger, visa oss vägen till "den bästa gatan".

Och vilken gata det var. Vi slog oss ner på en indisk restaurang där servitören var överlycklig att ha svenskar på besök.

Trots en längre väntan på maten så var det ändå värt. Lammet jag hade beställt var mört och smakade väldigt gott.

Efter middag och ett par cola så var vi mätta och sockerhöga, och då var det dags att promenera tillbaka till färjeläget, ta färjan över och gå tillbaka till Älva.

Nu är det dags att vila för natten

Natti Patti på er ☺

/KockFrida