

# Logg från Älva

---

Datum: 16/09-2015

Elevloggar: Cornelia & Gabriella

Personalloggare: Max Malm

Position: Förtöjda i Oudeschild på Texel

Beräknad ankomst till nästa hamn: Brügge, lördag kväll

Planerat datum för att segla vidare: Fredag kväll

Väder: Mulet med lite duggregn. Temperatur på ca 10-15 grader.

## **Elevlogg:**

Skepp O'hoj!

Äntligen är vi framme i det ej fartfyllda Texel. Dagen har varit lång och grå, och vågorna minskade ju närmare vi kom Texel, majoriten av klassen tackade för det! Under dagen har lektionerna startats i lugn takt med repetition i VHF och filmen Oliver Twist i engelska. Men sjukan är inte slut än, sjösjukan har förvandlats till landsjuka, tyvärr. När ingen vakt eller lektion var aktuell, sattes Pirates of the Caribbean på med full volym i salongen. Där satt de bänkade tills det var dags att förbereda inför ankomst i Texel ca 17.00. 17.30 väntade en hungrig klass till middag. Mätta och trötta är hela klassen redo för att inspektera det lilla samhället Oudeschild. Får se om det slår de fartfyllda Kiel, dock endast genom en blick ut genom fönstret förstår vi att det inte lär bli så. Men det är fortfarande kvar att se. Nu är det dags för oss att ta reda på det!

Många Havsliga hälsningar,

Gabriella och Cornelia 😊





## Personallogg:

En världsomsegling i miniformat. Ja, lite så har det känts. För trots en något försenad avgång har vi hunnit med mycket. Vi har korsat öppna vatten, passerat under broar och genom slussar och kanaler. Ibland med medvind, ibland med motvind, ibland utan någon vind överhuvudtaget.

Friska vindar, regntung himmel och ordentlig sjögång mötte oss när vi gick ut ur Kielkanalen, och med det, en hel del sjösjuka. Nu är vi dock framme i Texel och humöret är åter på topp i båten. Att kunna ställa ifrån sig kaffekoppen utan att svabba durken efter sig. Bara en sådan sak. Imorgon laddar vi batterierna med lite sovmorgon och en sen brunch. Sedan är vi alla mer än redo för fortsatta äventyr.

Med vänlig hälsning, MatrosMax.