

# Logg från Älva

Datum: 26 september

Personalloggare: Sören, även känd som Kapten Grumpy

Position: Förtöjda i Gosport

Planerat datum för att segla vidare: Nya klassen kommer på måndag, och sedan blir det avgång onsdag.

Väder: Rena sommarvädret här, soligt och fint

## Personallogg:

Nu har de lämnat oss och tagit flyget hem, gullungarna i MB14a med sina lärare Ingrid och Lena. Flera i besättningen som hade komp att ta ut passade på att hoppa på färjan ut till Isle of Wight och turista lite på den vackra ön. Just nu är det bara matros Erik och jag ombord och stillheten känns nästan överklig efter att båten varit full av 28 ystra gymnasister.

Som vanligt ber vi eleverna att göra en liten utvärdering innan de åker hem:



Vi får alltid kloka synpunkter och idéer som vi kan ta fasta på för att nästa segling skall bli ännu lite bättre. (Och jag hoppas att ni kan läsa det finstiltat nere till höger.) Nu förbereder vi Älva för att ta emot nästa klass, LK13 som skall segla via Cherbourg, Vigo och Smir till Malaga. Tvättmaskiner och torktumlare går för högttryck så att alla kojer blir bäddade med nytvättade lakan, medan vi fixar och donar med allt smått och stort som måste ses över. 32 flytvästar ligger och väntar på sina nya bärare:



Själv åker jag hem för ledighet, och avlöses av den finska sjöbjörnen Janne Rautawaara, som skall ta Älva och LK13 till Malaga. Jag kunde inte lämna skutan och klassen i bättre händer. Hoppas att de får god segling över Biscaya.

Hälsningar till er alla

Sören