

Logg från Torrseglingen

Datum: 2015-09-04

Loggskrivare: David och Anton W

Lärologskrivare: Björn

Väder: Sol med någon regnskur, ca 18° C

Logg:

Tjenare!

Idag har vi elever avslutat vår brandsäkerhetsutbildning. Vi har bland annat fått rökdyka och vi har fått göra en övning med kemdräkter. Som gårdagen så skjutsade Jan oss till skolan där vi fick frukost och sedan vidare till brandstationen. På förmiddagen så fick grupp A och B göra samma övningar som C, D och tvärtom. Innan vi började rökdyka och utöva kemdräksövningen så blev vi skjutsade till skolan för lunch som bestod av köttgryta med svamp och ris. När vi kom tillbaka till stationen så delades klassen och grupperna A och B fick börja med kemdräksövningen medan grupperna C och D fick skjuts till hamnen där en container med gasol väntade. Övningen gick ut på att släcka den konstgjorda branden i containern med hjälp av en vattenslang.



Kemdräktsövningen gick ut på att få över vatten från en tunna till en annan genom att koppla ihop två slangar i en pump. En slang från pumpen till den tomma tunnan och en slang från den fyllda tunnan till pumpen. Sedan var det bara att pumpa tills den tomma tunnan var fylld. Eftersom att man samarbetade två och två så fick man sanera varandra från farliga vätskor.

Vid halv fem så var alla elever färdig duschade och samlade för en sista avfärd till skolan för middag. På menyn var det svenska köttbullar med kokt potatis med gräddsås och lingonsylt. Efter middagen så hoppade vi på en ny buss som tog oss till Grundsund. Här har vi slagit oss ner och flyttat in på ett vandrarhem.

Hälsningar från David och Anton!



Lärrlogg:

Dagens övningar var varma och svettiga, eller lökiga som eleverna säger ett uttryck som nu är ”exporterat” till västkusten. Det var med saknad som eleverna lämnade Uddevalla Brandstation. De gillade verkligen de goa brandmännen i Uddevalla och jag tror att de gillade oss också. Som avskedspresent fick vi med oss en säck godis!!!

Nu är vi som ni läst ovan i Grundsund, ett otroligt charmigt samhälle på Skaftölandet, mest kanske känt från tv-serien Saltön som till stor del spelades in här. Nu håller de på med en uppföljning så vi kanske stöter på Tomas von Brömssen eller Ulla Skoog nere på samhället. Hur som helst så har vi det härligt.

Hälsningar Björn