

Logg från Älva

Datum: 8/6

Elevloggare: Anne Östholm

Personalloggare: Magister Mikael

Position: Idskär

Segelsättning: Obefintlig

Fart: Nada

Kurs: Oändligeten och vidare

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hemmahamnen Stocksund onsdag kl 12.30 om allt går väl

Väder: Blå himmel med gul sol och små vita tussar emellan.

Elevlogg:

Hej hopp i lingonskogen!

Idag vaknade vi till en klassisk äggfrukost, med vattenmelon vid sidan om. Som ni kanske hör var det en alldeles speciell (och väldigt mumsig) frukost till en alldeles speciell dag. Idag kom vi nämligen äntligen in i Stockholms skärgård, men överraskningarna tar inte slut där.

Vid 8.30 träffade vi på Chiquitita, ett litet segelfartyg med kurs mot Svalbard. Med nästan hela klassen och besättningen på däck blev det en hel massa vinkande och tutandetill de orangeklädda männen, som glatt vinkade tillbaka.



Chiquitita utanför Landsort, på väg mot Svalbard. Observera Marina Läroverkets flagga!

Strax efter det lilla äventyret drog sig dock allvaret återigen över båten, inlämningsdatum för fysikrapporten närmade sig med stormande steg. När det bara är 24 timmar kvar till en inlämning finns det ju bara två saker som gymnasielever kan tänkas göra; Göra uppgiften eller hitta på något som verkar viktigare. Båten delades alltså upp i två läger. De pluggande i salongen och de kort- och/eller schackspelande i mässen (med små undantag för de som gömde sig i sina hytter).

Till lunch blev det rester, med den mycket mumsiga korvstroganoffen var storfavorit tillsammans med potatisgrantängen, även om traditionen inte talar för att det vore en bra kombination. (Tonårspojkar, what can you do?)

Runt klockan ett bärgades sen seglen när vinden började komma in från norr. Allt skulle ned, och så blev det också.

Mitt i pluggpaniken fick vi sedan finbesök från självaste Ornö, den mest omtalade ön på Älva (Linneas hemmaö).

När den lilla fiskebåten Molly kom guppande med Linnéas familj i styrhytten var det återigen flera som gick upp för att vinka. Ryktet säger även att en och annan fällde en tår för det sötaste "hejhej"-et på resan.



Efter ytterligare lite mer pluggpanik var det sen middag, kycklingklubba med rostad potatis & sötpotatis för köttätarna, men falafel till vegetarianerna.

Efter middag kom sen beskedet om att vi skulle lägga till vid Idskär om 20 minuter, vilket ledde till en väldigt stor mängd eld i röven på 4-8 och 8-12 vakten, som rusade upp på däck och gjorde klart. Det

må se lite komiskt ut med en så pass stor båt vid en vanlig fritidsbåtsbrygga, men i skrivande stund ser det fortfarande ut som förtöjningarna håller, mycket tack vara Cecilia och resten av vårt wet-job team, som tillslut gav upp och simmade för att kunna sätta trossarna i de aningen stabilare tallarna på ön.



Så nu ligger vi alltså här på skolans egna lilla ö och solar oss i datorskärmens glamorösa sken och försöker bli godkända i den siste fysikuppgiften denna termin. Men jag ska inte ljuga, det var mer än några stycken som kom på något viktigare ännu en gång, och badade från poppen (aktern), innan de sprang iväg till den vedeldade bastun, och såhär i solnedgången kan man ju knappast påstå att det ser otrevligt ut. Det ser snarare ut som att sommaren är här, och MB13b är mer än redo att ta emot den.



Sebastian stylar



Så hej hopp på er så länge, hoppas även ni är redo för sommaren.

Personallogg:

Min första logg sen jag åter kom ombord på Älva. Kul att få träffa Mb13b efter 7 veckor då vi har gått om varandra på seglingarna. Kul att också få träffa besättningen igen.

Dagen började med spänd förväntan när vi förhoppningsvis skulle få vinka Krister farväl inför hans långa resa mot Svalbard med båten Chiquitita (www.expeditionsvalbard.com).

Dagen fortsatte sen med att vi gick in i Stockholms skärgård. Det blev ingen undervisning idag då vi kände att eleverna behövde tiden för sina Rapporter.

Rapporter som har börjat sprida hysteri bland vissa elever och många utrop av frustration.

Under kvällen så var det bastu för flera elever där även en magplasktävling ägde rum. Vinnaren blev Daniel med 8p för plask och mage + 2p för fristil alltså 10p och stående rekord på Idskär. Bland de elever som har hittat viktigare saker att göra ikväll så är det några som har börjat baka, så ikväll blir det chockladbollar och rulltårta.

Just nu så sitter dock de flesta elever och skriver det sista på rapporterna då inlämning är om mindre än 11 timmar.

Lycka till och på återseende

Mikael