

Logg från Älva

Datum: 31/5

Elevloggare: Daniel Olla

Personalloggare: Jan Östman

Position: 58°13,707 N 11°10,843 E

Segelsättning: Fock och Stagfock

Fart: 4,5 knop

Kurs: 085°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Omkring 21:00 ikväll

Planerat datum för att segla vidare: tisdag 2/6

Väder: Soligt med växlande molnighet

Elevlogg:

Tjena morsning, Grattis alla mödrar på eran dag. Idag så lämnade vi Hirtshals 08.30 efter en stadig frukost, vi hade problem med att lägga loss eftersom det blåste så värst men klarade oss med hela besättningen intakt. Hemlängtan

lös i ögonen på alla ombord när vi satte kurs mot Lysekil på Sveriges västkust. Efter avgång och städning så hade vi vanlig lektion i marinbiologi där vi läste om flodmynningar. Under lektionen så var det många elever som tog sig ömt om låren efter gårdagen då vår kära kock gav oss en nybörjar lektion i "Pole dancing", även besättning var med. Efter lektionerna så var det dags för lunch, det serverades veckans rester och man hade tur om man fick i sig något. Båten gungade så våldsamt att glas välte och tallrikarna gled över borden som curlingstenar. Det hände inget



speciellt efter lunch, besättningen såg tumlare och det var några som spenderade sin eftermiddag i bogspröt. Middagen kom och det serverades kyckling med glasnudlar som smakade riktigt bra

(byssan fortsätter prestera på topp). Nu är det moderland åhøj, vi lägger till i Sverige om en timme. Som man säger; borta bra men hemma bäst, eleverna är mest glada över att de äntligen har fått 3G, rätt prioritering i livet. Jag skall avsluta med en gåta: I have a name that's not mine, and no one cares about me in their prime. People cry at my sight, and lie by me all day and night. What am I? Svaret kommer i nästa logg. Farväl och adjö från Daniel.

Personallogg:

Så vi är tillbaka i gamla Svedala på morsdag. Många elever har till sist kommit över sin ångest runt rapportskrivandet och har börjat skriva på den sista, personliga delen – den fruktade Diskussionen. Det kommer att bli bra. Och med Lysekil vid horisonten, har humöret börjat stiga. Rebecca gjorde ett besök på däck i sin blå morgonrock, Oskar satt och trummade på fördäck, medan Paulina letade efter den gamla familjefyren och Tilde och Oskar gjorde ett toppen jobb som utkikar och hittade bojar och märken av all storlekar och färger. Jag lyckades också få upp ett gäng för att leta efter tumlare, men de hittade inget den här gången.

Planerna för Lysekil måste göras om då vi kom hit en dag senare än först planerat, så vi får se om vi kan få in allting – vandring på klipporna, för en ekologi lektion/upptäcksfärd och Havets hus på morgonen, samt Kristinebergs forskningsstation, med rundtur och bottenhugg på eftermiddagen. Många roliga och lärorika aktiviteter att välja mellan. Det kommer att bli en toppendag, oavsett vad vi får med!

Jan