

Logg från Älva

Datum: Lördag 30/5-15

Elevloggare: Ellinor Nolsäter Sörensen

Personalloggare: Sofia

Position: Hirtshals, Danmark

Planerat datum för att segla vidare: I morgon efter frukost

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil i morgon, frampå kvällskvisten

Väder: Sol med lite moln då och då, blåsig

Elevlogg:

Tjenixen på er alla där hemma! Efter Nitton långa men härliga dagar på båten fick vi idag en efterlängtd sovning. Vissa valde att gå upp tidigt för att träna, men många andra bland annat jag valde att stanna kvar i den varma sköna koj. Klockan halv tio var vi dock tvungna att vara uppe för att städa våra hytter och respektive städ område. Halv elva serverade Byssan en underbar Brunch som bestod av bland annat omelett och pannkakor, men vi kan heller inte glömma den gudomliga smoothie som hade ställts fram för oss alla. Efter Brunchen då Sören även gav sitt dagliga morgontal så fick vi göra oss i ordning för dagens studiebesök på Norra Europas största akvarium. Det var en rask promenad på runt tio minuter och då vi kom fram var alla mycket uppspelta. Vi behöver ju för en gångs skull inte kladda runt i lera och sand.

På akvariet hade dem många olika arter av fiskar och rockor men också några olika arter av hajar. Den fisk som jag tyckt mest om var klumpfisk som även kallas Mola Mola. De hade även pigghajar som är en mycket söt hajart. Efter matningen som skedde klockan 13.00 där de även pratade lite om de olika djuren så fick vi en guidad tur runt akvariet. Vi fick bland annat kolla på torsk och säl. Denna trevliga rundtur avslutades med en tur genom en sältunnel. Vi fick sedan lite fritid att kolla runt i akvariet på vad vi ville och jag och några till drogs till "barnavdelningen" där man kunde hålla i och klappa på till exempel sjöstjärnor och krabbor. Efter detta gick vi tillbaka till sälarna för att se när de matades.

Efter ett antal timmar på akvariet avslutades studiebesöket med ett besök i gift shopen där många bland annat jag köpte roliga souvenirer att ta med oss hem. Här på båten fick vi lite egen tid att kolla på film eller jobba med biologin som ska vara inne om ungefär fyra dagar (panik!!!) och man börjar känna av en viss känsla av stress.

Till middag hade Byssalaget lyckats återigen och vi fick även besked om att vår avfärd till Lysekil har skjutits upp. Vi lämnar Hirtshals imorgon istället då vår kapten tyckte att det blåste aningen för

mycket. Just nu sitter vi och skriver på biologi rapporten eller kollar på film, beroende på hur stressad man känner sig. Om ett par dagar så har vi även VHF prov så det bör man nog plugga på också.

Jag tror att jag har gjort mitt nu när det kommer till loggskrivande så jag hoppas att ni alla har det toppen där hemma och så får ni läsa mer imorgon om våra spännande äventyr!

Dagens citat: Morgonstund har guld i mun

Mola Mola på er allesammans, Kram från oss på Älva



Den välkända Mola Molan som är så ful att den blir söt



Dagens nyttiga lärdom: sälar har pelvisben aka penisben

Personallogg:

Nu fick jag prestationsångest av att läsa elevloggen. Jag har ju knappt hunnit med något idag. Även jag tog en sovorgon i morse genom att ta ut några innestående hamnvaktstimmar och vaknade lagom till brunchen.

Efter det har jag hunnit kolla upp vilka svenska sjökort vi ska beställa till Uddevalla och har varit fram och tillbaka till sjukhuset i Hjörning. Det sista var nästan en surrealistisk upplevelse. Efter att ha suttit på diverse svenska akuter tidigare så förväntade jag mig att det skulle ta flera timmar. Istället tog hela upplevelsen (inklusive en halvtimme i taxi fram och tillbaka) 1 timme och 15 minuter. Jag hade ju tagit med mig stickningen och förväntade mig att bli klar med den. Tji fick jag. En annan positiv upplevelse med att åka till sjukhuset var att jag insåg att min förståelse för danska faktiskt har blivit bättre med åren. Jag förstod säkert hälften av vad de jag pratade med sa på första försöket. ;)

Nu på kvällen har vissa elever på hamnvakt skrubbat rent RIB:en och en annan elev tog sin "tross" rond medelst krabbgång för att sluta frysa.

Nu ska jag titta vidare på min serie och sticka klart min disktrasa. Hoppas att allt är bra med er därhemma. Snart är vi tillbaka. =)

/Sofia