

Logg från Älva

Datum: 27/5 2015

Elevloggare: Alina

Personalloggare: Erik

Position: På väg ut från Esbjerg

Fart: 5 knop

Kurs: Mot Hirtshals

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag vid lunch

Väder: Soliga moln

Elevlogg:

Tjenis p***s!

Alina här, reporting live from Älva. Vi har nyss lämnat hamnen i Esbjerg, Danmark, och är nu på väg mot Hirtshals för lite akvariebesök. Vädret idag har varierat från lite moln och regn på morgonen till sol mitt på dagen. Bästa klassen MB13b spenderade dagen med att undersöka en mjukbotten i Esbjerg som vi sedan kommer skriva om i vår marinbiologirapport.

För den som inte vet vad en mjukbotten är kan jag ge en kort introduktion till vad vi håller på med.. det är LERA, LERA och ÄNNU mer LERA! Hela eftermiddagen stod vi allihop med lera upp till öronen och grävde efter diverse maskar, snäckor, musslor, krabbor, ostron med mera. En efter en fastnade i de mjuka sedimenten och jag skrattade ihjäl mig när Vicci fastnade och ramlade på rumpan i leran, men skrattar bäst som skrattar sist. Bara några minuter senare satt jag också fast i leran utan några som helst möjligheter att ta mig loss utan assistans.

Efter att lergubbarna (som i morse såg ut som någorlunda rena elever) fått av sig lerinpackningen i ansikte, hår, på kläder, på händer och fötter, skor och annat så började vi förbereda för att lägga loss från Esbjerg. Efter en fantastisk middag med sjömansbiff och potatis lade vi loss och seglar (fast utan segel, trollo!) into the sunset.

Nu börjar denna logg gå mot sitt slut, nybakad äppelpaj i byssan står på lut, tidigare idag såg vi en sälkut, kanske också en och annan trut, nu tar rimmen slut på –ut, tittut!

Puss och kram, skumbanan



Vicci som ramlade pladask i leran



Cecilia i en ultrafokuserad krabbjakt



Nu är vi på väg igen, mot Hirtshals!

Personallogg:

Halloj

Då var det Erik (eller Perik som jag tydligen heter, Praktikant Erik) som skriver logg igen!

Idag var min första dag tillbaka efter en kort visit hem till Sverige och det är superkul att vara tillbaka och mötas av glada miner samt trerättersmiddag, som jag för övrigt tror var en välkomstmiddag i min ära igår kväll!

Dagen har för min de varit spännande då jag fick göra min första ruttplanering och förbereda alla sjökort etc inför resan mellan Esbjerg och Hirtshals. På eftermiddagen tog jag och Stefan varsin Ribbåt och åkte över den lilla bukten för att hämta leriga elever. Ombord på Älva igen fick vi sätta igång med förberedelser inför avgång med att beslå segel och lasta ombord båtarna. Nu är vi på väg och efter lite småjusteringar på bredfocken är vi redo att sätta råseglet senare ikväll när vinden kommer ifrån rätt håll (sydlig)

Tack och hej