

Logg från Älva

Datum: 26 Maj, Tisdag 2015

Elevloggare: Klara

Personalloggare: Ingrid

Position: Esbjerg, Danmark

Segelsättning: Endast flaggan i topp

Kurs: Mot nya äventyr

Planerat datum för att segla vidare: 27 maj, onsdag

Väder: Växlande molnighet och en hel del vind 😊

Elevlogg:

Skepp o'hoj alla landkrabbor och sötvattenspirater!

Dagen ombord började med en härlig frukost till havets vågor. Stämningen var på topp efter nattens äventyr då några segel hade behövts tas ner. På förmiddagen hade vi fin segling in mot hamn, Esbjerg (vi hade storen, focken och stagfocken uppe) och på min vakt 8-12 fick vi med endast 6 elever och 6 i besättningen ta ner resten av seglen för att kunna lägga till vid kaj. Vi kände oss lite underbemannade på däck men det gick ändå galant precis som alltid ombord. Efter att vi lagt till vid kaj bjöds det på en härlig kompott av gamla favoriter från tidigare dagar till lunch. Med proppmätta magar var det dags för lektioner och de som var lediga fick beslå segel upp på däck. Samtidigt förbereddes det en hemlig trerättersmiddag inne i byssan och jag fick inte tjuvkika under några omständigheter. Efter det var det dags för storstädning så att skeppet skulle glänsa och själv stod jag och mitt vaktlag och svabba däck i över två timmar som även avslutades med att jag råkade spruta lite vatten på Oskar, stackaren, men lite kul var det ändå 😊. Sedan blev det en liten tur på stan för att spana in området och vi hann konstatera att det mesta hade stängt men det fanns en mataffär öppen och såklart ett litet café som hade wi-fi utanför där en flock elever hade samlats.

När vi kom tillbaka till båten hade praktikant Erik kommit tillbaka ombord efter att han hade lämnat oss i Holland och fick vi äntligen hugga in på en gudomlig trerättersmiddag med både mingel och fantastisk varmrätt och efterrätt. Jag lyckades även smita in i byssan efteråt för att sno mig en liten extra mumsbit 😊. Det har nu även gått halva tiden ombord och stämningen är på topp men hemlängtan har börjat smyga sig fram lite hos några. Men vi biter alla ihop som riktiga sjömän och blickar fram mot nya segeläventyr.

Nu har det blivit dags att gå och lägga sig och imorgon blir det en ny mjukbottensundersökning i leran, det ser vi fram emot 😊.

Många pirathälsningar från Älva!

/Klara



Den otroligt goda efterrätten vi fick till middag idag!!



En liten båtbild ☺

Personallogg:

O'hoj!

Stämningen är ganska livlig och glad ombord just denna kväll. Efter en god middag som Klara har beskrivit, så har flera promenerat runt i Esbjerg och har nu kommit tillbaka. Ute så mörknar det inte bara på grund av att det kvällas utan det drar in mörkare moln och det blåser en del, men här inne är det varmt och skönt med många glada skratt. Vi måste verkligen ge eleverna en stor eloge till deras engagemang och hårda arbete. Det gäller arbetet ombord och skolarbete och allmänt socialt. Det är en fröjd att segla med dem ska ni veta! Det blir extra tydligt när vi har trerättersmiddagen då vi alla har lite extra tid att prata med varandra. Det är många som har sagt att de tycker att tiden går fort och att de är förvånade att halva resan redan har gått. De trodde inte inför resan att de skulle tycka att det var självklart att ge sig hän med lektioner, sjömanskunskapstid, städning av skepp och toalett alla dagar i veckan. Men det spelar tydligen ingen roll längre. Dagarna faller i varandra och imorgon är det dags för mig att mönstra av och ta tåget tillbaka till Stockholm. Det har varit en fantastisk seglats och vi har många saker att komma ihåg när vi ses på engelskalektionerna igen i höst. Tack till Mb13b, den ljuvliga besättningen och doktor Jan!

Over and Out,

Ingrid

Här kommer några bilder från vår resa. "Man behöver ju inte studera inne" och från gårdagens "Dunebesök" då eleverna försöker ta sig fram på land liksom sälarna i bakgrunden.





En liten tillbakablick ☺