

# Logg från Älva

---

Datum: 14/5 – 2015

Elevloggare: Adrian Edin

Personalloggare: Sofia

Position: Portsmouths hamn

Planerat datum för att segla vidare: Lördag kl 17 lokal tid

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag förmiddag

Väder: Regn med sol framåt kvällen lite sol

## Elevlogg:

Halloj alla där hemma!

Idag har varit en ganska pustig och regnig dag. Grannbåten sa att det skulle komma 25 mm regn och det känns som det har gjort det. Men trots vädret så knatade vi iväg till det ubåtsmuseum som ligger ungefär 15 minuters promenad från båten. Det var jättekul och häftigt att få se en ubåt så nära och framför allt komma in i en. Guiderna var jättetrevliga och kunniga om allt ombord på ubåtarna.



Efter en luch på Älva bar det av till andra sidan sundet, till Portsmouthsidan. Då blev det sightseeing, i Charles Dickens fotspår, blandat med en tävling. Vi delade upp oss själva i grupper om 3-4 personer som irrade runt i staden och gjorde diverse uppgifter som vi hade fått. Allt från att fota en viss skylt till att ta en bild med Charles Dickens staty på torget. Vi gick även in på Portsmouths museum och letade efter ledtrådar för att lösa en gåta som Sherlock Holmes gjort.

Vissa valde att äta middag iland när vi ändå var på Portsmouthsidan. För oss som inte gjorde det så serverades en smarrig paj. Men snart är det sovdags inför morgondagen äventyr!!

Mvh Adrian Edin och alla andra glada seglare

## Personallogg:

Eleverna försvann som sagt från båten direkt efter städningen i morse. Själv satte jag mig med pappersarbete och runt omkring på båten lagades det watermaker och lampor och började reseplaneras inför Hansweert.

På eftermiddagen så hade vi i besättningen två övningar. Först en brandövning där rökdykarna fick träna på att söka igenom hela förliga inredningen efter två "saknade" och sen en sjukvårdsövning som vår praktikant Erik planerade. Scenariot var att vår kock Frida fått en kniv i låret och att det blödde kraftigt. Efter att ha flyttat på Frida till en bättre plats så lades ett tryckförband på skadan och MRCC larmades för att få hjälp utifrån. Vi diskuterade även var på båten vi kan ta emot hjälp via en helikopter.



Ikväll har vi tittat på Dumma mej 2 i salongen. Få saker kan få mig på så bra humör som att titta på en del tecknade filmer. Dumma mej-filmerna är såna filmer. =)

Sofia