

# Logg från Älva

---

Datum: 12/5

Elevloggare: Amanda

Personalloggare: Sören

Position: Förtöjda i Portsmouth

Planerat datum för att segla vidare: Lördag eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag förmiddag

Väder: Soligt, lite moln. Ungefär 15 °C

## Elevlogg:

Hej!

Idag samlades klassen på Arlanda klockan 05:00, vi var alla trötta men samtidigt väldigt taggade inför resan. Flygresan gick bra, många av oss sov en större del av tiden. Vi landade på beräknad tid och väntade sedan på tåget som skulle ta oss till Portsmouth! Tåget kom en aning sent men klassen höll humöret uppe. På tågresan fick vi se Engelska landsbygden. Vi fick uppgiften av vår historielärare att spana efter typiska höga, smala hus från 1800-talet som byggdes under urbaniseringen.

När vi anlände till hamnen i Portsmouth blev vi uppmötta av Erik i besättningen som följde oss till Älva! Vid den tidpunkten var vi alla väldigt hungriga efter resan och när vi kom fram serverades det lunch. Frida hade lagat en uppskattad och mycket god spagetti!

Efter en snabb upppackning fick vi en förtrogenhetsutbildning på skeppet. Efter det fick vi på egen hand upptäcka Portsmouth eller för de som ville; sova ut i hytterna.

Nu har första vaktlaget gått på vakt och vi andra tar det lugnt i inredningen. Imorgon ska vi ha nationellt prov i Engelska så vi kommer försöka få så mycket sömn som möjligt trots nattvaktspassen.

Men mer om det imorgon...

Ha det bra!

Amanda

## Personallogg:

Ja, idag kom de äntligen. Återigen har Älva fyllts med glada, nyfikna och förväntansfulla elever. Vi i besättningen påminns om att det här inte är "ännu en dag på jobbet", den attityden kan man kanske ha om man kör tankbåt. För eleverna är det första dagen på ett länge emotsett äventyr, fyllt av upplevelser, nya platser och lärdomar. Det ger verkligen oss någonting att leva upp till, eller hur? Vi måste liksom låta oss dras med in i detta känsloläge av glad förväntan där varje ny dag är fylld av spännande möjligheter, och samtidigt behålla all vår professionalitet som sjömän och sjökvinnor, för att kunna leverera det vi skall, en minnesvärd och bra segling. Inte minst på grund av denna utmaning är det här jobbet så vansinnigt roligt.



*Vi ligger förtöjda utanför ett gammalt fyrskepp som målats illgrönt*

Marin historia här i Portsmouth, tidvattenbankar med många små spännande djur i Holland, dagar och nätter på Nordsjön, fågelberg med sulor och grisslor på Helgoland, det stora nordsjöakvariet i Hirtshals, det är några av de höjdpunkter vi hoppas kunna bjuda MB13b på. Sedan tillbaka till Sverige, den marinbiologiska forskningsstationen i Fiskebäckskil och brandutbildning med rökdykning i Uddevalla. Ge oss sedan en frisk västvind för en fräsande snabb segling runt svenska kusten hem till Stocksund! Följ oss i denna logg, kära läsare, så får vi se om förväntningarna infrias.

Sören, kapten på seglingen med MB13b