

Logg från Älva

Datum: 10 juni 2015

Personalloggare: Slutord från kapten

Position: Väl förtöjda i Stocksunds hamn

Klockan 12.30 idag gled vi in i hemmahamnen i Stocksund. Som vanligt var pontonen full av väntande människor; familj, släkt och vänner till våra elever, kollegor på skolan och elever i andra klasser. Blombuketter, kramar, återseendets glädje. För oss ombord var den här stunden fylld av både hemkomstens glädje och lite vemod över att resan nu oåterkalleligen är över. Som befälhavare känner man också alltid lite lättnad över att allt har gått så bra. Båten är hel och fin och folket ombord mår väl.



Det har varit en fin resa, med många bra stopp på vägen: Yerseke med sitt marinbiologiska forskningscenter bjöd på riktigt bra mjukbottenundersökning i Westerschelde. Det är en av de sista stora flodmynningarna i Europa som har ett rikt och levande ekosystem tack vare strikt naturskydd. Och sedan gick färden till Helgoland, den gamla befästningsön i sydöstra Nordsjön som ni har blivit ett turistparadis. Men med fantastiska fågelberg fyllda av sulor, grisslor och stormfågel samt möjlighet att studera sälar på nära håll.

Sedan blev det ett par danska hamnar, Esbjerg och Hirtshals, med ännu en myllrande mjukbotten där eleverna fastnade i gyttjan såsom marinbiologer plägar, respektive det stora nordsjöakvariet i Hirtshals, norra Europas största.



Det var rejält blåsigt ett tag i förra veckan, men vi lyckades hitta ett bra väderfönster för etappen över Skagerack, och fick fin segling till Lysekil. På det hela taget har det blivit mycket segling, flera sträckor med vårt råsegel. Upp genom Östersjön kunde vi till och med hissa våra toppsegel och det händer inte så ofta.

Många elever i MB13b har seglat i briggen Tre Kronor, och har vana och säkerhet när det gäller att arbeta uppe i riggen, så det har de fått göra i stor omfattning. Också de mindre erfarna har vi försökt erbjuda tillfälle att gå till väders, som alltid med klätterselar och under överinseende av vår riggsvarige Stefan.

Vi i besättningen ser mycket fram emot att få segla med MB13b igen. Nästa gång blir det sydligare latituder, Kanarieöarna och Marocko, vintern 2016.

Ha en underbar sommar!

Sören